

Er is één God !!!



Lieve mensen, ik hoop dat deze aanhef niet eentonig begint te klinken in uw oren.

We maken allemaal wel van die onverklaarbare zaken mee in ons leven.

Iedereen kent wel het gevoel dat er iemand achter ons loopt.

Omkijkend zien we echter helemaal niemand achter ons en toch durven we te zweren dat er iemand achter ons liep.

We horen allemaal wel eens geluiden, zoals het vallen van een glas, of een boek, of een of ander zwaar voorwerp.

Wanneer we op zoek gaan naar de oorsprong van dat geluid, is er niets te vinden.

Niemand in de buurt die voor dat geluid gezorgd heeft.

Toch weten we 100% zeker dat we het gehoord hebben.

We hebben allemaal wel eens een voorgevoel dat er "iets" staat te gebeuren, vaak hebben we ook dromen die in een dergelijke richting wijzen.

Dan, na een tijdje, vindt die gebeurtenis ook daadwerkelijk plaats en we krijgen het gevoel dat we in de toekomst gezien hebben.

Dergelijke verschijnselen worden "déjà vu" genoemd, ik heb het alreeds gezien.

Een logische verklaring kunnen we echter met geen mogelijkheid geven voor dergelijke verschijnselen.

Toch vinden ze plaats en wel met de regelmaat van de klok en telkens weer proberen we hoe dan ook een verklaring te bedenken voor datgene dat we ervaren hebben.

Vervolgens wordt de hedendaagse wetenschap erbij gehaald.

Er wordt onderzocht, er wordt links gemeten, er wordt rechts gemeten en men vindt uiteindelijk niets.

Onbewijsbaar wordt er dan gezegd.

Het kan eenvoudig niet bestaan, want er valt niets te meten, er valt niets van terug te vinden.

Om het onverklaarbare toch vorm te kunnen geven, heeft de mens spiritualiteit tot zijn beschikking.

Het begint met een bovennatuurlijke kracht of macht die voor gebeurtenissen zorgt die verder onverklaarbaar zijn.

In heel vroeger tijden werden deze krachten toegeschreven aan de zon, de maan en de sterrenbeelden.

Ook werden dieren genoemd, geëerd en geofferd, als bron van deze onverklaarbare zaken.

Mensen uit vroeger tijden hadden geen kennis en begrip van de oorzaak van dag en nacht.

Zij hadden geen kennis van het jaarlijks terugkerende patroon van sterren aan de nachtelijke hemel.

Wanneer men met een zonsverduistering geconfronteerd werd, dacht men massaal dat de aarde aan zijn eind was gekomen.

Ook voor onweer en bliksem, regen en zonneschijn, krachtige wervelstormen afgewisseld met windstille perioden, kon men geen logische verklaring vinden, temeer omdat deze willekeurig leken op te treden.

Om nu toch een bevredigende verklaring te geven, werden er Goden in het leven geroepen.

De zonnegod heerste over de dag, de maangodin heerste over de nacht.

De sterren waren elk de ziel van een gestorven familielid.

Op andere plaatsen de ziel van een gestorven leider of priester.

Aldus werd een mythisch rijk gesticht, waarmee de onverklaarbare dingen een betekenis kregen.

Dit vond plaats over de gehele wereld.

Elke stam, elke samenleving kende een keur aan goden, godinnen en halfgoden die een zekere invloed op het menselijk bestaan uitoefenden.

Het onverklaarbare werd wereldwijd toegeschreven aan de vermeende invloed die het godendom op ons dagelijks leven had.

Door de loop der jaren ontwikkelde dit godendom zich steeds verder, totdat er uiteindelijk voor iedere gebeurtenis een spirituele verklaring was.

De bevolking werd onderworpen aan dit systeem van goden en halfgoden en bij alles, werkelijk alles, werden eerst de goden geraadpleegd.

Enkele voorbeelden:

5000 jaar geleden kenden de Egyptenaren een keur aan goden en halfgoden.

Ra was de oppergod.

De drie-eenheid werd gevormd door Osiris, Isis en hun zoon Horus.

Tezelfdertijd kenden de volkoren in het huidige India en Pakistan een drie-eenheid in de vorm van Brahma, Vishnu en Shiva.

2500 jaar geleden kenden de Grieken een keur aan goden met Zeus aan het hoofd, die samen met Hera en Hades een drie-eenheid vormt.

2000 jaar geleden kenden de Romeinen een keur aan goden, in dit geval was Jupiter de baas.

2000 jaar geleden kenden de Vikingen een keur aan goden en hier was het Odin die de scepter zwaaide.

Wodan, zoals hij door andere Germaanse stammen werd genoemd.

In alle bovenstaande voorbeelden werd de samenleving geleid door vele tientallen goden en godinnen, in een enkel geval zelfs door meer dan 100 van deze mythologische figuren.

Daarnaast kwamen er halfgoden, veelal ter nagedachtenis aan een groot politiek of spiritueel leider die tijdens zijn of haar bewind voor welvaart en vrede had gezorgd.

Waarschijnlijk was het goden systeem van de Egyptenaren het meest complex van allemaal, niet in de laatste plaats door de bijna 4000 jaar waarin het Egyptische rijk heeft bestaan.

Meervoudige godensystemen worden tegenwoordig aangeduid onder de verzamelnaam polytheïsme.

Monotheïsme staat dan voor het geloof in één enkele god.

Voor zover ik weet, zijn de joden het eerste mensenvolk geweest die het bestaan van één God, Jahweh erkennen.

Wanneer dit monotheïsme precies is ontstaan is onduidelijk.

Feit is wel dat het lang voor de geboorte van Jezus Christus heeft plaatsgevonden.

Waarom het polytheïsme in de vroege joodse samenleving heeft plaatsgemaakt voor het geloof in één enkele God als schepper van hemel en aarde, is net zo onduidelijk.

Feit is wel dat het monotheïsme in onze huidige tijd in de westerse samenleving de algemeen heersende opvatting is.

Er zijn nog kleine, ver afgelegen samenlevingen te vinden die een zuiver polytheïstische levensovertuiging hebben.

Een discussiepunt is hierbij het hindoeïsme dat zich kenmerkt door een drie-eenheid in de vorm van Brahma, Shiva en Vishnu.

Je zou dan kunnen zeggen dat het hindoeïsme tot de meervoudige godensystemen behoort.

Echter binnen het hindoeïsme wordt de Goddelijke macht alom erkend en de driedeling komt in elke andere grote wereldreligie ook voor.

Het christendom kent deze drie-eenheid in de vorm van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest welke gezamenlijk belichaamt worden in de almachtige God.

(Verderop in dit manuscript, zowel als in de engelse tekst, schets ik een beeld van de Mens als zijnde De Heilige Drie-Eenheid, hierbij komen ook de menselijke Ziel en haar Beschermengel ter sprake)

2000 jaar geleden kwam Jezus Christus op aarde en Hij verkondigde het woord van God.

Hiermee zag het christendom het levenslicht.

Zo'n 600 jaar na de geboorte van Jezus kwam Mohammed ter wereld om het woord van God te verspreiden over de wereld.

Hiermee zag de islam het levenslicht.

Aldus zijn er vanuit het geloof in één enkele God, drie religieuze stromingen ontstaan

In het begin van dit boek, in de eerste alinea, heb ik enigszins gekscherend geschreven over het scheppingsverhaal volgens het oude testament van de Bijbel.

Welnu, dat scheppingsverhaal in zes dagen geldt ook voor de joden middels de Thora en de islamieten volgens de Koran.

Drie religieuze stromingen die eenzelfde scheppingsverhaal kennen en allen trouw willen zijn aan de geboden van de ene God, die God die voor iedereen gelijk is.

Profeten zijn ook een bekend verschijnsel op aarde.
In veel gevallen zijn hun daden en werken bekend geworden.
Jezus en Mohammed springen eruit, omdat uit hun woorden twee religieuze stromingen op aarde zijn ontstaan die in omvang alle andere overtreffen.
Boeddha is ook een profeet,
Johannes de dooper een ander en Mozes bijvoorbeeld ook.
Deze laatste drie mensen leefden lang voor de geboorte van Jezus van Nazareth.
Jeanne d'Arc was een profeet met een duidelijke taak.
Broeder Malachias was dat ook en Michel de Nostredame hoort tevens in dit rijtje thuis.
Zij allen leefden lang na de geboorte van Jezus en Mohammed.

Zo kwam rond 1500 Maarten Luther op aarde om het ware woord van God te verspreiden onder de mensen.
Hij keerde zich tegen de handel in aflaten, de grootschalige corruptie die de katholieke kerk zich eigen had gemaakt.
Afijn, Maarten Luther kwam in opstand tegen deze verregaande corruptie en spijkerde een groot houten bord met 95 aanklachten op de deur van de kerk.
Wat hem het meest irriteerde was de zogenaamde jubileumaflaat die de toenmalige paus had ingesteld om de bouw van de Sint Pieter Kathedraal in Rome te financieren.
Monniken, in de rol van marktkoopmannen, verkochten deze aflaat aan de bevolking, daarbij hel en verdoemenis predikend om de gewone man angst voor de duivel aan te jagen.
Door het kopen van een aflaat werd de eigenaar van de aflaat voor eeuwig beschermd tegen de kwade invloeden van Satan.
Het is nooit de bedoeling geweest van Maarten Luther om een nieuwe stroming binnen het christelijke geloof in gang te zetten.
Echter, zijn aanklachten werden al snel gepubliceerd en vonden veel aanhang in het noordelijk deel van West-Europa.
Uit deze gebeurtenis is vervolgens het protestantisme voortgekomen en de gevolgen daarvan zijn maar al te goed bekend.
Eeuwenlang hebben katholieken en protestanten oorlog op oorlog met elkaar uitgevochten, waarbij onnoemelijk veel mensen gedood of geslachtofferd zijn.
Waar katholieken en protestanten in de westerse wereld elkaar al 500 jaar naar het leven staan, vindt hetzelfde plaats tussen soennieten en sjiieten in de moslimwereld.
Hoe deze twee stromingen zijn ontstaan, is mij onbekend.
Feit is wel dat de twee hoofdstromingen binnen de islam al net zo onverzoenlijk zijn als die binnen het christendom, met moord en doodslag tot gevolg.

Welnu lieve mensen, het wonderbaarlijke is dat we tegenwoordig talloze verschillende monotheïstische godsdiensten kennen, allen gebaseerd op het feit dat God het heelal, het melkwegstelsel, het zonnestelsel, de aarde en alles wat erop leeft geschapen heeft.
En wat is het gevolg daarvan?
Moord en doodslag, omdat de ene God blijkbaar beter is dan de andere God.

Raar toch wanneer je bedenkt dat er slechts één God is.
Raar toch wanneer je bedenkt dat die ene God in alle gevallen hetzelfde en het beste met de mensheid voor heeft.
God liegt niet.
God vertelt al zijn mensenkinderen steeds opnieuw hetzelfde verhaal van liefde, genegenheid, barmhartigheid, mededogen en vergiffenis.

Ondanks al ons vermoord en geplunderd blijft God van zijn mensenkinderen houden, blijft God zijn mensenkinderen hun gruweldaden vergeven en is God nog steeds bereid om al die rovers en moordenaars in de hemel op te nemen.
Zo groot, zo immens groot is de vergevingsgezindheid van die ene God, die ene God die de schepper is van het "AL".

Lieve mensen, beste lezers, deze toestand vervult mij van een onbeschrijflijke pijn.
Ook ik ken God, ook ik erken de grootsheid van God's schepping en ook ik bid op dagelijkse basis dat deze ellende nu eens eindelijk ophoudt.
Dat we nu eindelijk eens ophouden met elkaar naar het leven te staan omwille van ons geloof in één en dezelfde God.

Joden, moslims en christenen verdragen elkaar onderling ook al niet.
Angst, onbegrip en geweld zijn de hoofdthema's en er vallen op dagelijkse basis onschuldige slachtoffers, als gevolg van de controverse tussen deze drie religies.
In het vorige hoofdstuk heb ik u middels de stem van Gaia duidelijk gemaakt wat en hoe het laatste oordeel eruit zal zien.
Aan het eind van dit hoofdstuk laat ik God aan het woord.

Aardbewoners!

Lieve, leuk stuiiterende klompjes DNA op de grens van gas en stof.
Ik heb een boodschap voor u!

Ik, God, ik ben de hoeder, de beschermer van de aarde.
Ik ben de hoeder van de aarde als levend organisme.
Ik heb u lief. Ik heb u allen lief zonder ook maar één enkele uitzondering te maken.
Daarnaast ben ik gebonden aan de zorg over de aarde.

Wanneer blijkt dat één van mijn kinderen, één van de levende organismen het presteert om wanorde te scheppen in plaats van evenwicht,
wanneer blijkt dat één van de levende organismen zich niet houdt aan het van hogerhand opgelegde doel om voor evenwicht te zorgen,
wanneer zich die situatie aandient, zal Ik ingrijpen, want Ik God, uw Vader, Ik dien slechts één doel.

Harmonie!!!!

Harmonie op Aarde.
Harmonie op de grens van Stof en Gas.
Harmonie tussen de verschillende Organismen.
Aldus kent U uw eigen Levensdoel.
Dit alles in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest.
Amen.