

Wereldbeeld



500 jaar en langer geleden gingen de wetenschappers ervan uit dat de aarde het middelpunt van het heelal was, waarbij zon, maan, sterren en planeten om de aarde heen draaiden.
Men herkende figuren in de sterformaties aan de nachtelijke hemel.
Men herkende aan de nachtelijke hemel een vast patroon van jaarlijks terugkerende figuren, tegenwoordig bekend als de tekens van de dierenriem.

Copernicus (in 1543) en later Kepler (in 1608) voorspelden; Galilei (in 1612) bewees vervolgens dat dit een verkeerde voorstelling van zaken is, zij toonden aan dat de zon het middelpunt van het zonnestelsel was en dat de planeten om de zon draaiden.

De katholieke kerk verketterde Galilei, omdat het volgens de toenmalige godsdienstige opvattingen onmogelijk was dat de aarde niet het absolute middelpunt van het Al was.

Overigens bestaan er heden ten dage nog steeds individuen die bij hoog en bij laag beweren dat de mens centraal staat en de aarde het centrum van het heelal is.

Dat zij niet geheel met beide benen op de grond, de aarde, staan, behoeft verder geen uitleg.

Weer veel later, toen de mens krachtiger telescopen had uitgevonden, ontdekte men dat de afzonderlijke sterren in de tekens van de dierenriem, allen op verschillende afstanden van de aarde staan, allen een verschillende grootte en massa bezitten en dat de afbeeldingen, de geometrische figuren die men dacht te herkennen aan de nachtelijke hemel, op louter toeval berustte.

Daarnaast bleek dat alle afzonderlijke sterren in de dierenriemtekens om het centrum van de Melkweg draaien, met snelheden die het menselijk begrip ver te boven gaan.

Ter voorbeeld, de zon, of beter ons gehele zonnestelsel, draait in pakweg 222 miljoen jaar een volledige ronde om de kern van het melkwegstelsel.

Dit alles, de voortbewegingsnelheid van het zonnestelsel in haar omloop, vindt plaats met een snelheid van 240 kilometer per seconde.

Met zo'n snelheid kun je in minder dan 3 minuten een volledig rondje over de evenaar afleggen.

Lekker vlot dus voor diegenen die haast hebben.

Vervolgens ontdekte men miljarden van deze melkwegstelsels, allen verschillend in grootte en daarmee kwam het besef hoe nietig de aarde eigenlijk is.

In de afgelopen 500 jaar heeft astrologie plaatsgemaakt voor astronomie.

Door al deze nieuwe ontdekkingen aangaande het universum kwam de astrologie in een kwalijk daglicht te staan.

Het werd een mythisch fantasiebeeld dat in strijd was met de feitelijke werkelijkheid.

Nu was de astrologie tienduizenden jaren lang een zeer voornamelijk wetenschap geweest en ineens werd ze naar de achtergrond geschoven, omdat de wetenschappelijke feiten anders bleken te liggen. Astrologie is als wetenschap belangrijk geworden in de tijd dat de mens overschakelde van een leven als jager-verzamelaar naar een leven als landbouwer met een vaste woonplaats.

De mens had geleerd dat zaadjes op dé manier was om eetbare planten te krijgen en te kweken.

Men had geleerd dieren te temmen en te verzorgen.

Kortom, de mens had dát geleerd wat nodig was om een huiselijk leven te gaan leiden.

Nu werd astrologie belangrijk, omdat de stand van de sterren voorspelde wanneer het tijd was om te zaaien, te slachten, te oogsten enz.

Wetenschappers, astrologen uit die tijd stonden bij de bevolking in zeer hoog aanzien, daar de gehele gemeenschap afhankelijk was van de juiste voorspellingen die uit de stand van de sterren was af te lezen.

In de loop van de tijd is de astrologie als wetenschap verder ontwikkeld, verder verfijnd, totdat men een systeem had gecreëerd waarmee talloze juiste voorspellingen gedaan konden worden betreffende klimaat- en natuurverschijnselen, zaai- en oogsttijden en veel andere zaken die toendertijd belangrijk waren in een mensenleven

In tal van oude culturen komen we de wetenschap der astrologie tegen.

Zowel bij de Maya's, de vroeg-Chineze beschavingen alswel de volkeren uit het Midden-Oosten, Egypte, Griekenland, Italië (Romeinse rijk).

Zij allen waren immens afhankelijk van de astrologie als wetenschap.

Met de opkomst van de astronomie, de nieuwe kennis van het universum, werden al gauw opvattingen uit de astrologie terzijde geschoven, omdat de gemeten feiten het bewijs vormden dat de wetenschappelijke grondslag van de astrologie onjuist was.

Daarop gingen de astrologen ondergronds en astrologie werd daarna al snel tot de esoterische of occulte wetenschappen gerekend.

Eenzelfde lot onderging de alchemie toen de moderne schei- en natuurkunde zijn intrede deed.

Nu zijn astrologie en alchemie bij uitstek wetenschappen die gebaseerd zijn op de ervaringen en kennis van het energielichaam.

Om deze wetenschappen uit te oefenen, is een zekere mate van concentratie vereist. Een concentratie die door middel van gerichte training kan worden opgebouwd. Denk in dit verband ook aan een Indiase yogi of fakir die in een staat van diepe concentratie tot allerlei dingen in staat is waar we met ons normale verstand niet bij kunnen.

In de afgelopen paar honderd jaar is er een steeds grotere verwijding ontstaan tussen de wetenschappen van de nieuwe tijd en die van de oude tijd. Tegenwoordig is dit alles op een punt gekomen dat de nieuwe wetenschappen de wereld domineren. Als voorbeeld noem ik hier prof. dr. Brian Cox, een Engels muzikant, mediaman en atoomfysicus. Hij heeft voor de BBC twee series gemaakt over ons zonnestelsel en het heelal. In één van de afleveringen benoemt hij astrologie en doet dat lacherig af met de opmerking dat astrologie natuurlijk nooit waar kan zijn.

Het is niet dat deze zeer intelligente professor uit zichzelf weet dat astrologie onwaar is. Het is hem aangeleerd gedurende zijn opvoeding, op school, op de universiteit en hij heeft het voor waar aangenomen, want iedereen in zijn omgeving nam het voor waar aan. Astrologie is een flauwekul wetenschap zo is hem geleerd en dus kan hij zonder één enkel spootje van twijfel recht in de camera zeggen dat astrologie niet serieus genomen moet worden. Ik wil hiermee mister Cox niets te kort doen, hij staat bij mij hoog in het vaandel. Wel zou ik hem willen aanraden zich een jaar lang te gaan verdiepen in astrologie, daar konden nog wel eens verrassende feiten uit naar voren komen. Ach, dit terzijde. Met dit voorbeeld wil ik eigenlijk maar aangeven hoever astrologie naar de achtergrond is weggezakt. En om het nog erger te maken, astrologie is tegenwoordig "Big Business". In de nachtelijke uren tussen de seksreclames door, krijg je er ook één waarbij een vrouw in schaarse kledij aanbiedt om voor geld een horoscoop van je te maken en je toekomst daarmee te voorspellen. Ik dwaal steeds verder af!!!

Steeds verder ontwikkelde machinerieën zorgden voor steeds meer bewijs. Al dat bewijs werd vastgelegd en omschreven in natuurkundige wetten en vervolgens ook wiskundige wetten. De oude wetenschappen werden nietig verklaard, omdat er geen bewijs voor te vinden was en het bewijs wat er was, bleek wiskundig foutief te zijn geformuleerd. Deze ontwikkeling van de wetenschap, deze omslag die pakweg 450 jaar geleden in gang is gezet, heeft een heel grote invloed op onze huidige maatschappij gehad. Zonder deze omslag was technologie nooit zover ontwikkeld, als het al ontwikkeld was. Je zou met goed recht kunnen zeggen dat deze omslag in het denken ons veel goeds geboden heeft.

Er is echter ook een schaduwzijde aan deze ontwikkeling. Het ontkennen van astrologie en alchemie als wetenschap ten faveure van de wis-, natuur- en scheikunde heeft ervoor gezorgd dat veel, heel veel belangrijke kennis naar de achtergrond is geschoven, dan wel geheel verloren is gegaan. Eigenlijk komt de gehele wetenschap voort uit de menselijke drang om verklaringen te zoeken van hetgeen we waarnemen en ervaren. Zo zijn wetenschappers op zoek naar de oorsprong van het leven en het ontstaan van het heelal. Hiervoor worden uitermate krachtige en vreselijk kostbare machines gebouwd die een antwoord op deze vragen moeten leveren.

Aan de andere kant zijn er nog steeds conservatieve lieden die bij hoog en bij laag de evolutie van het leven op aarde ontkennen, omdat de bijbel zegt dat God de aarde in slechts 6 dagen geschapen heeft. Zo staat het geschreven in het eerste boek van de bijbel, Genesis. Met de kennis van nu weten we wel beter. De aarde bestaat al ±4.600.000.000 jaar, dat zijn derhalve ±1.679.000.000.000 dagen en het leven heeft zich in deze hele eindeloze lange tijd langzaam ontwikkeld. Ietsje langer dus dan de voorstelling die in Genesis beschreven staat.

Zo'n 10.000 – 12.000 jaar geleden had men niet de beschikking over de geavanceerde apparatuur van nu en toch wilde men een verklaring geven voor het ontstaan van de aarde en alles wat er op leeft. Die verklaring kreeg vorm in het Genesis verhaal en dat bleek voor de meeste mensen een begrijpelijke en afdoende verklaring. Sterker nog, men geloofde er onvoorwaardelijk in omdat niemand er enige tegenwerping in kon vinden.

Het boek Genesis moet worden beschouwd en gelezen als een verhaal doorspekt met symboliek. Symboliek die voor de toentertijd levende volkeren heel normaal was. Symboliek die beelden opriep bij de in die tijd levende mensen, beelden die ze konden begrijpen. En wat doen de christelijke conservatievelingen in deze moderne tijd? Zij interpreteren het boek Genesis letterlijk, omdat ze de symboliek ervan in het geheel niet meer kunnen begrijpen. Om het geheel nog erger te maken, wijzen ze vervolgens de gehele aardse evolutie van de hand. Ik hoef u niet te vertellen hoe kortzichtig en bekrompen dit op mij overkomt. Naast Genesis bestaan er ook andere scheppingsverhalen die dezelfde symboliek bevatten. De bekendste hiervan zijn het Gilgamesh epos en de Osiris – Isis legende.

Al deze verhalen vinden hun oorsprong in de eerste mens op aarde die zaadjes in de grond heeft geplant en als jager-verzamelaar het jaar daarop op dezelfde plek terugkwam en zag dat al zijn zaadjes tot planten waren uitgegroeid.

Dit gegeven, deze ontdekking van de mens kan wat mij betreft worden beschouwd als de meest belangrijke uitvinding die ooit heeft plaatsgevonden. Niet de ontdekking van het wiel, noch de uitvinding van de handel, ook niet Newton's beschrijving van de zwaartekracht en zelfs niet Einstein's vergelijking over de relatie tussen materie en energie heeft zo 'n grote impact gehad in het menselijk bestaan, als de ontdekking dat zaadjes plantenvoedsel oplevert.

Dit gegeven is het hoofdthema van alle drie hiervoor genoemde scheppingsverhalen en direct daaraan verbonden wat er gebeurt wanneer er gestolen wordt. Wanneer een mens niet de arbeid verricht die nodig is om zaadjes tot planten te laten uitgroeien. Zo werden Adam en Eva verbannen, nadat Eva gestolen had. Zo werd Osiris vermoord door zijn broer Seth, nadat Seth betrappt was op diefstal.

Door eeuwenlange mondelinge overleveringen zijn deze verhalen uitgegroeid tot scheppingsverhalen. De feitelijke oorsprong ligt in de schepping van voedsel door zaaien en oogsten en de nodige arbeid en moeite die daarbij moet worden verricht om de grond te bewerken, de planten te verzorgen en alle andere zaken die hierbij komen kijken. Dit lieve mensen, dit is de feitelijke oorsprong achter een eeuwenoud verhaal dat enorm veel heeft betekend voor de ontwikkeling van de mens en aan de basis staat voor de verandering van een leven als jager-verzamelaar naar een gedomesticeerd leven als landbouwer.