

Wonderkind



Lieve mensen, in onze huidige tijd liggen de zaken wezenlijk anders.

De genetisch verschillende stammen in Oost-Afrika bestaan nog steeds en het zou daarom logisch zijn te verwachten dat daar opnieuw een nieuwe mensensoort geboren wordt.

Sterker nog, dat zou uiteindelijk ook hebben plaatsgevonden wanneer mensengroepen nog steeds zo geïsoleerd van elkaar hadden geleefd, zoals dat was zo'n 500 jaar geleden en langer terug.

Maar...

We hebben auto machines, vliegtuig machines en trein machines.

Met behulp daarvan kunnen we binnen 24 uur op vrijwel elke gewenste plek op aarde Zijn.

Door onze transport machines kunnen we onze genen heel snel over de hele wereld verspreiden en het gevolg daarvan laat zich raden.

Het gegeven dat wij mensen nu kunnen gaan en staan waar we willen, biedt ons ook de mogelijkheid om onszelf voort te planten waar we maar willen.

Genen van Aziaten, Europeanen, Amerikanen, Afrikanen, genen van mensen van over de hele wereld kunnen op kinderlijk eenvoudige wijze met elkaar worden gemengd en dat heeft vanzelfsprekend ook plaatsgevonden.

De effecten daarvan beginnen nu langzaam zichtbaar te worden.

De laatste 50 jaar is er een genetische vermenging onder ons mensen op gang gekomen, die de aarde in zijn hele bestaan nog nimmer eerder heeft meegemaakt.

Wat heeft ons dat tot nu toe opgeleverd, denkt u wellicht?

De laatste tijd lees ik steeds meer berichten over wonderkinderen.

Kinderen die al op zeer jonge leeftijd blijken uit te blinken op school.

Kinderen die op twaalfjarige leeftijd over een universitaire graad beschikken.

Kinderen die al op jonge leeftijd tot de wereldtop in diverse sporten behoren, vooral bij een denksport als schaken is deze ontwikkeling heel duidelijk zichtbaar.

Kinderen die al op zeer jonge leeftijd blijken over een zeer diep inzicht te beschikken.

Ook in kunstvormen als muziek en tekenen zijn er die over ongekeerde talenten blijken te beschikken.

Deze kinderen steken op vele gebieden met kop en schouders boven ons huidige mensenras uit.

Nu is het verschijnsel "Wonderkind" niet specifiek gebonden aan onze huidige tijd.

Ook in het verleden kwam dit verschijnsel voor.

Enkele voorbeelden hiervan zijn Leonardo da Vinci, Wolfgang Amadeus Mozart en Isaac Newton.

Echter, in onze moderne tijd komen er veel meer van dit soort menselijke wondertjes op aarde.

Dat is het directe gevolg van de wereldwijde genetische vermenging die na WOII in gang is gezet.

Beste lezers, ik ga u nu een toekomstbeeld schetsen.

Een beeld, dat vanuit mijn visie bekeken, ook werkelijkheid zal gaan worden, logisch als het is.

Over 30 jaar zullen onze wonderkinderen de leidende figuren in de politiek zijn.

Zij zullen aan het hoofd van multinationals staan.

Het gehele bankwezen zal door hen geleid gaan worden.

Over 30 jaar zal het gehele logistieke systeem op aarde vanuit één centraal punt worden geleid.

Over 30 jaar zal de gehele voedselproductie vanuit één centraal punt geregeld worden, afhankelijk van de behoefte van de dan levende wereldbevolking.

Over 30 jaar is er voor iedereen op aarde een wettelijk geldig economisch systeem gebaseerd op:

Groeien wanneer het verantwoord kan.

Matigen wanneer dat verlangd wordt cq nodig is.

Over 30 jaar zal er één, voor iedereen geldend, medisch zorgsysteem zijn.

Dat alles zal werkelijkheid worden, hoe ongelooflijk het ook klinkt.

Onze wonderkinderen zullen dit verwezenlijken en aan het roer van dergelijke organisaties staan.

Dit, lieve mensen, zijn de kinderen waar wij heel zuinig mee om moeten gaan.

In kennis en inzicht staan zij ver, heel ver boven ons mensen van het geslacht Homo sapiens violentus.

Velen, zeer velen van de huidige machthebbers zullen deze nieuwe generatie met lede ogen bekijken. Zij zullen zich realiseren dat zijzelf op geen enkele wijze kunnen tippen aan de vermogens van deze nieuwe generatie kinderen. Uiteindelijk zullen wij vrijwillig de macht aan hen moeten overdragen.

Oei, wat zeg ik nu dan toch!

Wij zullen vrijwillig de macht aan hen moeten overdragen!!!

Tenminste, als we het één en ander zonder bloedvergieten willen laten verlopen.

Of de huidige generatie Homo sapiens violentus daartoe bereid zal zijn, ik hoop het, ik hoop het van ganser harte, doch ik vrees het ergste.

Waarom dat zo is, zal ik u uitleggen.

Het tweede deel van mijn toekomstvoorspelling behelst de naderende ineenstorting van de westerse, op kapitalistische gronden gevestigde maatschappij.

Nu zult u ongetwijfeld denken dat ik leid aan doemdenkerij en dat het allemaal zo'n vaart niet zal lopen.

Tja, lieve mensen, de voortekenen zijn al duidelijk zichtbaar in de vorm van landen met torenhoge schulden, immer toenemend geweld op straat, steeds grotere verschillen tussen arm en rijk, recessies en onrechtvaardige bezuinigingen.

Overheden hebben steeds meer geld nodig om hun kostbare speeltjes te kunnen betalen en Jan met de Pet wordt er de dupe van.

De kapitalistische westerse maatschappij is flink over de kook geraakt en het gehele economische systeem is gebaseerd op een zeepbel die marktwerking heet.

Het is de voornaamste taak van de overheid om ervoor te zorgen dat de burgers blijven kopen en hebben en kopen en hebben en kopen.

Zolang de brave burgers hun zuur verdiende geld maar blijven uitgeven aan materiële zaken, blijft aldus de economie draaiende.

Echter, op het moment dat burgers gaan beseffen dat er meer is in het leven dan materieel gewin, stort het hele systeem als een kaartenhuis in elkaar.

Neem daarbij ook nog de zeer vele corrupte politici en ambtenaren die zichzelf op ongeoorloofde wijze verrijken met gemeenschapsgeld en aldus een voedingsbodem creëren voor protest en opstand.

Dat is de situatie waarin we met z'n allen zijn beland in onze huidige westerse maatschappij.

De staatsschuld van de gezamenlijke westerse landen is inmiddels zo hoog opgelopen, dat het onmogelijk is geworden om hier nog een oplossing voor te vinden.

De komende jaren zal men nog wel door blijven modderen en ik voorspel u nu alvast dat aan het eind van dit decennium de westerse wereld in brand zal staan.

Er zullen vele slachtoffers vallen, er zal veel leed en geweld gaan plaatsvinden.

Hoe triest het ook is, het heeft ook een goede kant.

Na een paar jaar ellende zal de mens gaan beseffen dat er een eind moet komen aan de misère, men zal op de puinhopen een nieuwe maatschappij gaan bouwen, geleid door de nieuwe generatie, de wonderkinderen van nu.

Hoe deze maatschappij eruit zal gaan zien heb ik u wat eerder in dit hoofdstuk beschreven.

Doemdenkerij of niet, ik laat het aan u over wat u ervan denkt.

Voor mezelf weet ik dat de komende jaren niet de gemakkelijkste zullen zijn.

Ook weet ik dat deze ontwikkeling noodzakelijk is om schoon schip te maken en ruimte te creëren voor een nieuwe zienswijze.

Het is nu eenmaal typisch voor de mens om over vreedzame oplossingen na te denken en gewelddadige oplossingen uit te voeren.

Zo gaat het al tienduizenden jaren lang en dit proces is nodig om tot een hogere staat van bewustwording te komen.

Oorlog, opstand en geweld zal altijd onlosmakelijk met de mens verbonden blijven, echter iedere nieuwe generatie mensen zal over een dieper inzicht kunnen beschikken en aldus zal de mens zich verder blijven ontwikkelen, tot het punt gekomen is dat er geen geweld meer nodig is om verschil in inzicht op te lossen.

De nieuwe generatie wonderkinderen hebben in ieder geval het vermogen om hier een waardevolle bijdrage aan te leveren en zij zullen dat ook daadwerkelijk gaan uitvoeren, eens de huidige generatie zichzelf ten gronde heeft gericht.

Wij zullen vrijwillig de macht aan hen over dienen te dragen, het zal echter niet gaan plaatsvinden!

Hoe in en in triest dat ook is.

Veel te veel mensen in de huidige westerse maatschappij hechten een té grote waarde aan materieel gewin, aan bezittingen die ze na hun dood niet mee kunnen nemen naar het hiernamaals.

Een geveulegeld begrip uit het westerse denken is: Geld is Macht!?!

Dit streven van de mens, de hang naar geld en macht, maakt dat de verhoudingen in de westerse wereld zijn scheefgetrokken.

Degenen met geld en dus macht, willen hier ten koste van alles aan vast blijven houden tot op de dag dat ze sterven.

Degenen die geen geld en dus geen macht bezitten, streven ernaar om dat bezit wel te verkrijgen op welke wijze dan ook.

Deze instelling is de mens eigen en komt grotendeels voort uit het feit dat de mens over een ego beschikt, een eigen ik, dat in vrijwel iedere situatie voorop wordt gezet.

Ik Denk, dus Ik Wil.

Het ego en daarmee samenhangend het menselijk bewustzijn en onderbewustzijn is het onderwerp van het volgende hoofdstuk.

Voor het zover is kom ik nog een keer terug op het thema overbevolking.

Ik heb dit al eerder benoemd.

We leven thans met 7 miljard individuen op aarde.

Vanuit mijn visie is de aarde overbevolkt geraakt met mensen en dat gaat voor grote problemen zorgen.

Voedseltekort en de verdergaande beperking van de leefruimte wekken weerstand en agressie op.

Daar zijn inmiddels vele voorbeelden van te geven.

Hoe hard het ook klinkt, het overbevolkingsprobleem zal in het komende decennia deels worden opgelost, als gevolg van de ineenstorting van de westerse maatschappij en het geweld dat hiermee ontketend zal gaan worden.

Hongersnood en vervuiling zal aan de orde van de dag zijn en velen zullen eronder bezwijken, niet alleen in de westerse wereld.

Welnu, da's pas echt doemdenken, zult u nu zeggen.

Zelf kijk ik daar anders tegenaan.

Zelf beschouw ik dat als een zuivering die moeder Aarde moet ondergaan om het evenwicht tussen de verschillende levensvormen op aarde te herstellen.

Wij mensen, wij hebben de aarde zo goed als leeggeroofd om in onze behoefte aan energie en mineralen te voorzien.

Het evenwicht tussen plantaardig en dierlijk leven is zeer ernstig verstoord geraakt en dat blijft niet zonder gevolgen.

Ik spreek de hoop uit dat de nieuwe generatie mensen verstandiger met hun bevolkingsaantal en met de aardse reserves om zullen gaan.

Het in stand houden van het evenwicht tussen plantaardig en dierlijk leven zal de hoogste prioriteit moeten krijgen.

Alleen dan is wereldwijde vrede, geluk en liefde voor alle mensen mogelijk.

Onze wonderkinderen beschikken in ieder geval over voldoende inzicht om dit te verwezenlijken.

Of ze het daadwerkelijk zullen gaan doen?

De toekomst zal het leren.

Wat wij nu kunnen doen, is onszelf matigen, onszelf niet teveel laten leiden door bezit en materieel gewin.

Wat wij nu kunnen doen, is diep bij onszelf te rade gaan en onze kinderen het besef bij brengen dat we er met z'n allen na de tweede wereldoorlog een grote puinhoop van hebben gemaakt.

Een puinhoop die we onze kinderen hebben meegegeven in de toekomst die voor hen ligt.